

## Appendix B:

### Maharal on Moshiach's Name

The following is from the Maharal's Chiddushei Aggados to Sanhedrin 98b.

**What is his name? Shiloh...** One should ask how R' Shila could say that Moshiach's name is Shiloh like his own and R' Chanina also called him by his own name. However, this teaches us about Moshiach's greatness, that he includes all characteristics. Therefore, he appears similar to all who observe him as if they are exactly the same...

One should know that these three names [Shiloh, Chanina, and Yinon] refer to the three great men Avraham, Yitzchak, and Yaakov. The King Moshiach will have all of their characteristics, which is why the three names are given for him.

מה שמו שילה וכו'. הנה יש לך לתמוה מאוד איך ר' שילא אמר כי שמו שילה כשמו ור' חנינא ג"כ קורא אותו בשמו. אבל דבר זה מורה על מעלת המשיח אשר הוא נדמה אל המעיין כולל הכל. ולפיכך כאילו הוא דומה לו לגמרי...

ודע כי אלו ג' שמות, כי כאשר אנשי המעלה היו ג', והם אברהם יצחק והמלך המשיח כולל מעלתם, לכך אמר שאלו ג' שמות נקראים למלך המשיח.

**The students of R' Shila said that Shiloh is his name.** This name is for Moshiach because everything will be his (*shelo*) and all the nations will be his. That is why he is called Shiloh. This is the attribute of Yaakov to whom everything relates and belongs. But this is a very deep matter...

ואמרי דבי רבי שילא כי שילה שמו, כי שם זה למשיח מפני שהכל הוא שלו וכל האומות יהיו שלו ולפיכך נקרא בשם שילה, וזהו מדת יעקב כי הכל מצטרף אל יעקב והכל שלו ודבר זה עמוק מאוד...

**The students of R' Yannai said that Yinon is his name.** He is called this name because of his importance and high position. This is the characteristic of Avraham who merited importance and exaltedness, was called a "prince of the Lord," and whose existence was one of greatness and importance.

ודבי רבי ינאי אמרי ינון שמו. זה השם נקרא על חשיבות והגדולה, וזה כנגד מעלת אברהם שזכה לחשיבות והתרוממות שנקרא נשיא אלקים וכל ענינו היה גדולה וחשיבות.

**The students of R' Chanina said that Chanina is his name.** This name reflects the grace (*chanina*) that he will have from G-d as Yitzchak also merited having. We have already explained at length that this name of grace is the attribute of Yitzchak...

ודבי רבי חנינא אמרי חנינא שמו. זה השם על החנינא שהיה לו מאת השם, וזה השם זכה לו יצחק וכבר הארכנו בזה כי השם הזה הוא החנינה מדת יצחק...

In truth, Moshiach will have all of these characteristics so that he will relate to everyone. Whoever observes and understands him will call Moshiach by his own name

כי באמת המשיח הוא כולל כל המעלות האלו. עד שהמלך שם המשיח מתיחס אל כלם. והמעין והמשיג בו קורא אליו כפי מה שהוא שמו כי

because it is the closest of appropriate names to the caller. That is why the students of R' Shila said that Shiloh is his name and the students of R' Yannai said that Yinon is his name. These are differing groups and each group mentioned a different point. However, Moshiach will be able to relate to all of them.

**Some say Menachem ben Chizkiyah is his name.** The explanation of this is that this name, Menachem ben Chizkiyah, is appropriate for Moshiach because comfort (*nechama*) is when trouble befalls a person and he is comforted from it in private. Since Moshiach, may he be revealed soon in our time, has nothing to do with this world and is a private, hidden comfort, he can be called the Comforter of Israel. He figuratively revives the soul of those who have troubles. This ability to restore the soul of someone in distress is the highest of levels. They said that he is the son of Chizkiyah because there is no doubt that comfort restores the soul and strengthens it. It is therefore appropriate that Moshiach come from someone who is physically strong (*chazak*) and important, not a small person. From

שם עצמו הוא יותר ראשון אל הקורא משם אחר. ולפיכך דבי שילא אומרים שילה שמו ודבי ר' ינאי אומרים ינון שמו והם כתות מוחלקות כל כת וכת זכר ענין בפני עצמו, והמשיח יש לו יחוס אל הכל.

וי"א מנחם בן יחזקיה שמו. וביאור ענין זה כי ראוי משיח לשם הזה וראוי להיות שמו מנחם בן יחזקיה, כי הנחמה נקרא כאשר הגיע לו הצרה ומתנחם על צרתו בדבר נסתר ואין כ"כ נגלה. שאם היה נגלה לא היה נקרא נחמה. ומפני כי המשיח שיגלה במהרה בימינו אין ענינו מעה"ז והוא נחמה נסותרת, ולכך הוא מנחם ישראל ומפני זה משיב נפשו של מי שבאה לו הצרה והלכה נפשו והוא משיב אותו. ומורה זה על מדריגה עליונה שיש לו כח להשיב את נפשו שבאה אליו הצרה ולהיות כבראשונה. וקאמר שהוא בן יחזקיה, כי אין ספק כי הנחמה משיב הנפש ומחזק אותה, ולפיכך אין ראוי שיצא המשיח רק מן

this man will come one worthy of restoring Israel's soul and strengthening them...

אשר יש לו חוזק במציאות שהוא חשוב ואינו בריאה פחותה, וממנו ראוי שיצא המשיח שהוא משיב נפשם של ישראל ומחזק אותם.

**The rabbis say Chivra (leper) of the school of Rebbe is his name.**

Moshiach will also be an intellectual and is therefore called by the rabbis, who are themselves intellectuals, Chivra of the school of Rebbe. We have already explained that leprosy is the opposite and negation of a person and a leper is considered as if he were dead. Because the physical and natural world oppose Moshiach, which is why the sages said that he sits among the diseased poor as we explained above, [the rabbis called him a leper]. That is why it says here that Chivra of the school of Rebbe is his name. The leprosy is the negation of his being in the school of Rebbe and not due to a bad health condition that caused the leprosy. Rather, because his entire essence cleaves to the intellectual Torah that is so opposed to the physical world that the physical world can cause a lack of intellect... Therefore, the rabbis who are intellectuals say that his name is Chivra of the school of Rebbe because Moshiach will have the

ורבנן אמרי חירא דבי רבי שמו. עוד כולל המשיח מעלה השכלית ולפיכך רבנן בעלי השכל קראו לו חירא דבי ר'. כבר בארנו כי הצרעת הוא הפך והפסד אל האדם והוא נחשב כמת, ומפני כי המשיח מתנגד אליו העולם הגשמי הטבעי, ולכך אמרו ז"ל שהוא יושב בין עניים סובלי חלאים כמו שבארנו לך למעלה באריכות. וז"ש כאן חירא דבי ר' שמו כי הצרעת הוא ההפסד שבא על אשר הוא בבית רבי, אינו בשביל זה בא הצרעת, רק שכל ענינו דבק בתורה השכלית אשר התורה השכלית מתנגד אליו העולם עד שיש העדר אל השכל מצד עולם הגשמי... ולכך רבנן שהם בעלי השכל אומרים כי שמו חירא דבי ר', כי יהיה למשיח מעלת השכל העליון ובשביל כך מתנגד לו עולם הגשמי

highest attribute of intellect. Due to this they attribute to him leprosy which is the absence and negation of this world.

**If he is from the living.** One should not think that the King Moshiach, in his high status and exaltedness, will be separate from other people like a very great person separates himself and has no connection with the community. This is what [Rav Nachman] said, “If he is from the living he is like me.” [Rav Nachman] was not separated from the community but, rather, was connected to it. He therefore brings the verse “His leader will be from his midst and his ruler will emerge from within him” (Yirmiyahu 30:21) because [Moshiach] will be from among the people and will not be separated from them. If he was to be separated from them it would have said “from the people” and not “from among them”. “From among” implies from within.

**Rav said: If he is from the living he is like Rabbeinu HaKadosh. If he is from the dead he is like Daniel ‘the most desirable man’.** Because it could have been inferred

הטבעי, ומצד הזה מתיחס אליו הצרעת שהוא הפסד והעדר מצד עה"ז... .

חייה הוא וכו'. פי' שאין לחשוב כי המלך המשיח לפי גודל מעלתו ורוממותו יהיה נבדל מהכל, כמו מי שהוא גדול מאוד הוא נבדל לעצמו ואין לו צירוף אל הכלל. וזהו שאמר אי מן חיי הוא כמו אנא, שלא היה נבדל מן הכלל רק היה מצורף אל הכלל. ולפיכך מביא קרא והיה אדירו ממנו ומושלו מקרבו כי מקרב העם ומתוכם ואינו נבדל מן העם ואלו היה נבדל מן העם לא כתב מקרבו רק מן העם, אבל מקרב משמע שיהיה מתוכם לגמרי.

ורב אמר אי מן חיי הוא כמו רבינו הקדוש ואי מן מתייא הוא כמו דניאל איש חמודות, מפני שהיה משמע שלכך אין המשיח נבדל מן העם מפני

that Moshiach would not be separated from the people because he is not very important, [Rav] said that if he is from the dead he is like Daniel 'the most desirable man'. Daniel was very important but was still called 'the most desirable man' because he was liked by people. Similarly, Moshiach, with all his importance and great stature, will be desired and accepted by people. If [Daniel] had been separated and isolated he would not have been called 'desirable', which means separated, because a person separated like that is not accepted by people. The reason that Moshiach must be like this is that in the future Israel will be an entirely united people. Unlike in the past, when Israel had two kings – the king of Yehuda and the king of Yisroel – in the future there will be one king who will completely unite the people.

שאינו כ"כ חשוב וגדול, ולכך אמר אי אי מן מתייא הוא כגון דניאל איש חמודות ודניאל היה חשוב מאוד מאוד, ונקרא איש חמודות מפני שהיה נחמד על הבריות. שאם היה נבדל ופרוש לא נקרא חמודות שהוא מקובל על הבריות. והטעם שצריך שיהיה למשיח דבר זה מפני כי לעתיד יהיו ישראל לעם אחד לגמרי, לא כמו שהיו ישראל מחולקים לשנים מלך יהודה ומלך ישראל, ולעתיד מלך אחד לכולם המלך אחד לגמרי.